

Lesing 53 - 6 Mei - Die Laatreëns vir Dogter van Sion Bruid

Openbaring 63 ontvang deur Daniel op 24/12/18

"Liefdeswerke MY Kneg is die sleutel tot genesing en verhoog jou liefdesvlak in hart en gees. MY Volk, julle moet mekaar voed in gees en liefde betoon deur **dade van die Liefde**. Die werke van vlees en Gees moet EEN wees voor MY en in alle oregtheid van hart geskied. Julle moet mekaar ondersteun en bystaan volgens MY Wysheid en Waarheid wat vanuit die LIEFDE as Oorsprong en Bron is.

Leer uit die natuur en sien hoe die natuurskepsels in harmonie lewe volgens MY Natuurwette, maar dit alles is oorspronklik vanuit MY LIEFDE en Verlossingsplan van Barmhartigheid en Genesing. Julle siele moet omhoog styg tot LIG, LEWE, LIEFDE deur Liefdeswerke tot julle naaste, broers en sisters, MY kinders.

Julle is geroep tot die LIEFDE en julle is geskape vir Oorwinning in MY, JAHSHUA ImmanuEL! EK LEEF en EK Regeer! Julle moet deur Volmaakte en suiwer Liefdesbegeertes met passie en oorgawe, in harmonie begin lewe saam en vir mekaar, met MY op die Troon van julle harte. Julle is tempels vir MY en julle tempels moet rein en suiwer gemaak word sodat die Volmaaktheid kan neerdaal in die Wolkkolom van Wysheid en Verlossing. Die LIEFDESWET van MY word op julle harte van vlees deur MY Vinger geskryf, maar julle moet Haar uitleef in Geloof en Vertroue.

Geloftedag was die aanbreek van 'n Nuwe Tyd van Opstanding, Oorwinning en Wedergeboorte in MY. EK IS BARMHARTIG! Neem MY aan en volg in MY Voetstappe en wees lief vir die Weë van MY Voetspore, want MY Spore lei deur die nou Poort. EK IS DIE WEG!

Julle moet ook waaksam wees omdat die slang listiger en slinkser is, meer as ooit! Net soos hy aan Kain verskyn het in verskillende vorme en voorkomste, so sal hy op nog meer verlokkende maniere aan julle verskyn. Maar met MY Wysheid gebind om jou hals en MY Waarheid op jou hoof as Kroon en MY aan jou sy sal jy nie val! Maar open julle oë en sien waar **MY Voetspore lê** en volg MY.

MY Geloftevolk, wees VRUGBAAR in GEES en dra MY Vrugte omdat julle geken sal word aan julle Vrugte en julle sal geweeg word op MY Skaal en daar sal 'n Jongman uitgaan met die **meetsnoer**. **Julle Liefde sal gemeet word.**

Volhard om te suiwer en julleself te omvorm tot LIEFDE in MY, julle VADER."

Openbaring 64 ontvang op 28/12/18

"MY kneg, soos MY ander kneg vir jou ook gesê het vanuit die Liefde, jy moet in Vrolijkheid die lewe tegemoetgaan en elke beproeing opneem as 'n geleentheid tot verbetering en versterking van jou siel in Volmaaktheid.

Liefde is die Dryfveer.

LIEFDE is die begin en die Bron en alles keer weer terug tot LIEFDE omdat dit die enigste Weg tot Volmaaktheid in MY is. In elke situasie moet julle eerstens julleself afvra: "Gaan ek hierdie situasie

vanuit die LIEFDE hanteer of vanuit my eie ego en dwaasheid?" Julle moet in Wysheid deur die lewe wandel en daar kom baie beproewinge en geleenthede oor julle paaie waarin julle baie kere faal. Dit is toetse wat EK opstel om te sien hoe gaan julle daaruit kom - Gaan julle oorwin in LIEFDE en Barmhartigheid of gaan julle faal en val in eieliefde en negatiwiteit.

Julle moet mekaar in LIEFDE dra met die Krag wat EK aan julle elke dag gee, as julle dit wil. EK kan julle nie dwing nie en kan nie julle vrye wil teengaan nie. Maar op elke geleentheid en voor elke keuse of reaksie vanuit julle, is MY Gees daar deur die Innerlike Stem in julle harte. Sy praat met julle in jul harte; vanuit Wysheid en in Waarheid spreek Sy tot julle om julle op MY Weg te hou sodat julle in MY Spore van LIG en LIEFDE kan trap in elke geleentheid.

Wanneer julle hierdie Innerlike Stem hoor, dan moet julle gehoorsaam wees en die Instruksies vanuit MY met Geloof nakom, want EK JAHSHUA is ALWYS en weet wat goed of kwaad is vir julle siele.

Dit sê EK: Wanneer die LIEFDE benadeel of verstoot word, dan handel julle in die weë van MY teenstander. Hy is die een wat julle aanhoudend aankla **en wil julle bergklim na Bo verhoed en belemmer**. Maar wanneer hy kom en dit doen, moet julle nie slaap nie! Julle moet ten alle tye met MY Wapenrusting en Krag gereed staan om alle leuens en aanvalle te beveg met **MY Staf van LIEFDE**. Voor julle sien sal die geveg verby wees, maar alles hang af van julle wil.

MY Gilgalboere, die aanvalle het vererger en MY teenstander is besig om julle aan te val op julle swakste plekke en op vlakke van julle lewens waar julle dit nie met Wysheid bewaak nie. Julle moet paraat wees en altyd binne MY Gilgal Liefdeslaer bly deur die LIEFDE te dink, spreek en doen op alle vlakke en in elke situasie. Doen dit met Vrolijkheid, al is julle laste hoe swaar. Wees bereid en dapper om te verdra en wees 'n voorbeeld van LIEFDE vanuit MY. Trek altyd julle broers en sisters na MY en bring alle eer aan MY, want alles wat julle besit en het is deur MY Barmhartigheid aan julle geleen en geskenk.

Julle kan nie op julleself roem en eer nie, omdat julle krag nietig is sonder MY LIG. Bewaak julle harte meer as enigiets, want daaruit ontstaan die LEWE vanuit MY. **Bewaar en hou MY tempel skoon van wêrelde drek en afgode.**

MY kinders, julle moet altyd selfondersoek doen en biddend saam MY kan Ons saam in harmonie alle probleme of swakpunte oorkom en oorwin, want julle is as oorwinnaars geskape en met MY aan julle sy sal julle floreer en uitrys bo die kraai se gekerm, geskreeu en geraas.

Julle moet omhoog styg en julle siele moet elke dag tot hoër hoogtes van LIG en Volmaaktheid reik. Nader tot MY, die EWIGE LIG en EK nader tot julle.

Moenie val oor die Rots nie en verraai nie die Waarheid wat vanuit die LIEFDE gekom het nie.

EK IS WAT EK IS."