

Openbaring 107 - Woord ontvang deur Daniel Grobbelaar
op 26/09/19

“Daniel, MY kneg, skrywe weer vir MY en volg die Stemtoon van MY Liefde. Hoor die spraak van MY Oergrondpool van Ewige Liefde en luister met jou hart. Voorwaar sê EK vir jou, **Edel is die hart wat Liefde verkies!** Voorwaar, voorwaar sê EK, die LIEFDE, neem hierdie Woorde nie ligtelik op nie, want daar sal nie met MY gespot word nie! Maar baie van julle in MY Volk bespot MY en MY Woord. Wanneer MY Woord nie bespot word nie, dan word dit afgewater na iets onedel!

Laat EK julle, MY Volk, laat verstaan! EK het gesê: Edel is die hart wat Liefde verkies! ‘n Hart wat liefde verkies gaan nie om met hoerery en geestelike besoedeling nie. ‘n Hart wat Liefde verkies, gaan geensins om met leuentaal, bedrog en omkoperie nie. In so ‘n hart is daar geen sprake van **hoogmoed, trots en eie-eer** nie, want indien hierdie eienskappe in ‘n hart gekoester word, dan is die hart nie meer edel en suiwer voor MY nie!

‘n Hart wat Liefde verkies handel volgens Wysheid en soek na Insig; **so ‘n hart begeer MY Gees en Barmhartigheid** sodat hierdie hart aan hande kan bind om as werke voort te kan vloei as ‘n Skeppingsdaad van Liefde en Gehoorsaamheid. Harte wat Liefde verkies en wat altyd eerstens die Liefde raadpleeg in Gees, sal voorspoedig wees in die oestyd en ‘n oorvloedige seën sal beloon word deur MY. Harte van Liefde word nie besoedeld en deurdring deur **eie-liefde, eersug, grootpraterie en skinder** nie.

Laat EK, EK IS WAT EK IS, vir julle sê, voorwaar sê EK vir julle: Julle wat omgaan met die gees van skinder, terwyl julle hierdie gees gehoorsaam agter die rûe van julle broers en susters, julle is vuil voor MY Aangesig en besoedeld is die vrugte wat julle in julle harte dra! Die heel eerste skindersonde was gepleeg deur MY teenpool, satan. Hy het gaan skinder by engele en hemelwesens en het gesê: “Volg my, dit IS EK, ek is die Groot Gees wat ALLES doen en ek doen dit alles. Dit is my krag en heerlijkheid wat julle moet volg en eer toebing. Alles het ek gedoen!”. Hy het gedink deur dit te gaan skinder in die groeiende duisternis van sy hart, dat EK dit nie sou hoor nie.

Maar weet en hoor nou die Stem van EK IS! So spreek JAHWEH van die Leërskaar: EK sien ALLES en EK hoor ALLES! Niks is voor MY verborge en niks kan vir MY weggesteek word nie! Al dink julle, MY Volk, dat julle in die geheime duister vertrekke van julle siele skryf wanneer julle vals oordeel en beskuldig, terwyl julle ook vol sondes is nie.

‘n Hart wat Liefde verkies is nie vriende met die wêreld en haar besoedeling nie. Sulke harte soek nie die eer van mense nie en soek ook nie om op ‘n verhoog geplaas te word nie. Onthou MY Woorde: Die

wat eerste wil wees, sal laaste wees; en die wat laaste wil wees sal eerste wees. Hulle wat laaste wil wees, met ander woorde, hulle wat nederig en selfverloënd wil wees met Liefdevolle dapper harte, sal eerste wees in MY Koninkryk! MY Woorde moet in julle harte begin groei tot voorspoedige lewegewende Vrugtebome, want aan die vrugte sal julle uitgeken word. Aan julle woorde, denke, daade en reaksies sal julle geken word en julle harte sal geweeg word.

Handel volgens MY Liefde en raadpleeg altyd eerstens MY, die Ewige Volmaakte LIEFDE sodat EK julle vooruit kan gaan. Maak MY deel van julle en laat toe dat julle harte skyn in ‘n donker wêreld vol haat en nyd.

Wanneer julle spreek, spreek in en volgens Waarheid, sonder leuentaal en sonder verskuilde agendas. Die Waarheid maak julle vry. Julle sal altyd vry wees wanneer julle MY Gees van Waarheid navolg en daade van reg en geregtigheid doen.

Harte wat Liefde verkies, vergewe EN vergeet; hierdie harte is VRY! Want wanneer julle nie kan vergewe en vergeet nie, dan is daar bande van die verlede wat julle gevange hou. Dit veroorsaak siel- en liggaamsiektes. Wanneer julle ten volle wil genees, dan moet eerstens julle siele genees word en dan voorspruitend daaruit, julle liggaamlike genesing. **Julle siele genees wanneer julle harte kies om Liefde TE WEES** in WESE en dus gehoorsaam te wees in Geloof en Vertroue. Wees nederig en aan julle wat gehoor gee aan MY oproep en wat steeds vasgevang is in die dwaling en ongehoorsaamheid, kom met innerlike berouvolle gebed na MY toe en EK sal julle begin bevry en genees en daarna ook BEKRAGTIG om vir MY te skyn - EK deur julle. Julle in MY en MY in julle, EK IS WAT EK IS begeer dat julle een word met MY.

Hoor MY kneg en stuur hierdie Woord aan MY Volk: **Geseënd is die siel waarin hierdie Brood nou breek.**

Julle VADER en SKEPPER, EK IS!”